

Sport-BSO Teamplayers - Vanaf 6 september 2021



De opstart

Wat lange tijd een droom van ons is geweest, is op 1 juli werkelijkheid geworden. Een eigen Sport-BSO in ons fantastische dorp Bavel. Een uitdaging waarbij we onze passie voor het werken met kinderen én het sporten in de praktijk kunnen gaan brengen. Voordat straks het nieuwe schooljaar begint, blikken we graag terug op de start van onze buitenschoolse opvang.

We voetballen allebei bij de voetbalvereniging van Bavel en zijn samen een periode werkzaam geweest bij een kinderopvang. Na een aantal gesprekken kregen onze plannen steeds meer vorm en hebben we de eerste stappen gezet om een Sport-BSO op te richten. Zo zijn we naar de Kamer van Koophandel geweest, hebben we een start gemaakt met onze beleidsplannen, is er een flyeractie gehouden en mochten we bij verschillende Sport-BSO's meekijken. We werden steeds enthousiaster en het bevestigde ons gevoel dat een sport-BSO een goede keuze was.

We waren druk met alle randzaken die erbij horen, maar het belangrijkste ontbrak uiteindelijk nog..... de kinderen! Op 4 mei was het dan eindelijk zover en hebben we voor 20 kinderen onze open dag georganiseerd. Kinderen gingen los op verschillende activiteiten zoals: bubbelvoetbal, laser gamen, hockey en nog veel meer. Wat hebben wij ontzettend genoten van deze dag!



Na de meivakantie hebben we samen gekeken of we in de zomervakantie nog een activiteit konden organiseren. Na de nodige brainstormmuurtjes kwamen we uit op het 'Sportfestival'. Twee dagen die in het teken stonden van plezier hebben met elkaar en kennis maken met verschillende sporten. De voorbereidingen waren in volle gang en inmiddels stroomden de aanmeldingen binnen. Op donderdag 22 juli ging om 6.00 uur de wekker, zodat we op tijd konden starten met het klaarzetten van de materialen. Om 9.00 uur stonden maar liefst 45 kinderen klaar om er één groot feest van te maken. De kinderen kregen die dag verschillende sportclinics. Het werd een erg sportieve en zonnige dag!

Op de 2^e dag hadden we verschillende luchtkussens en waterspelen op het programma staan. Deze voorbereidingen liep echter iets minder fortuinlijk, omdat we ons enigszins verkeken hadden op het gewicht van de luchtkussens. Om 7.00 uur stonden bij sportpark Jeugdland 4 grote rollen luchtkussens ons op te wachten. Even leek het of we deelnamen aan het onderdeel 'Powerliften' op de Olympische Spelen. Na flink wat trek- en sjuuwwerk stond alles uiteindelijk toch nog op tijd, en werd het wederom een heerlijke dag met prachtig zonnig weer.



Al met al kijken wij met een tevreden gevoel terug op de stappen die we hebben kunnen maken en zijn we dankbaar voor de mogelijkheden die we hebben gekregen om dit alles te realiseren. Op Instagram en facebook zijn foto's te zien van de verschillende activiteiten die we gedaan hebben. We wensen iedereen hierbij een fijne vakantie en wellicht tot snel op onze Sport-BSO

Rob & Sander

